



Israël/Palestina 2015 – programma 7 – 16 september 2015

Maandag 7 september 2015

- 7.00 uur Iedereen aanwezig op de luchthaven.
We spreken af in de vertrekhal, ter hoogte van de “Starbucks”.
Iedereen voorziet zelf een ontbijt.
- Welkom en startmoment in de kapel van de luchthaven.
- 9.25 uur Vlucht Brussel – Tel Aviv
- 14.55 uur Aankomst op de luchthaven van Tel Aviv (Ben Gurion International)
- 16.00 uur Vertrek naar de verblijfsplaats in Nazareth
- 17.00 uur Aankomst in Nazareth en installeren
- 19.00 uur Arabische avond

Dinsdag 8 september 2015

- 7.30 uur الحصول على ما يصل
- 8.00 uur Ontbijt
- 9.00 uur Vertrek naar Nazareth centrum
- 10.00 uur Stadspel in Nazareth
- 12.30 uur Lunch in de tuin van Abu Maher
- 13.30 uur Vrije tijd in Nazareth – bezoek aan de soeks
- 16.00 uur ‘Huiswaarts’ en oprissen
- 18.00 uur Bezinningsmoment
- 19.00 uur Avondmaal
- 20.00 uur Avondactiviteit met Arabische zoetigheden

Woensdag 9 september 2015

- 7.00 uur De morgen daagt!
- 7.30 uur Ontbijt
- 8.00 uur Vertrek naar Akko
- 10.00 uur Op stap met de kruisvaarders
- 12.00 uur Kennismaking met de islam in de El-Jazzar-moskee
- 13.00 uur Picknick op het strand
- 14.00 uur Plonzen in de Middellandse zee
- 16.00 uur Vertrek naar Eilaboun
- 17.00 uur Gesprek en avondmaal met jonge Palestijnse christenen
- 21.00 uur Terug naar Nazareth
- 22.00 uur Rustig de avond in

Donderdag 10 september 2015

- 7.30 uur Wakey Wakey!
- 8.00 uur Ontbijt
- 9.00 uur De openbaring tegemoet
- 10.00 uur Beklimming van de berg Tabor
- 13.00 uur Picknick
- 14.00 uur Gidsbeurt op de berg
- 14.30 uur Laten we drie tenten bouwen (bezinningsmoment)
- 15.30 uur Met de voeten op de grond
- 17.00 uur Terug naar Nazareth
- 18.00 uur Opfrissen
- 19.00 uur Avondmaal
- 20.00 uur Avondprogramma

Vrijdag 11 september 2015

- 7.00 uur Opstaan
- 7.30 uur Ontbijt
- 8.00 uur Vertrek naar het meer van Galilea
- 9.00 uur Ga in het schip, zegt Hij!
- 10.00 uur Aanmeren in Kafarnaüm
- 10.30 uur Ruiken, smaken, bewegen in de Oosterse liturgie in combinatie met een bezoek aan de Orthodoxe kathedraal.
- 12.00 uur Het houtskoolvuur staat klaar.
- 13.00 uur Baden in het meer van Galilea
- 15.00 uur Panorama over het meer van Galilea
- 18.00 uur Richting Nazareth
- 19.00 uur Avondmaal
- 20.00 uur Avondactiviteit

Zaterdag 12 september 2015

- 8.00 uur בוקר טוב
- 8.30 uur Ontbijt en inpakken
- 9.30 uur Laden bus
- 10.00 uur Vertrek naar Jeruzalem
- 11.30 uur Aankomst in Maison d' Abraham en lossen bus
- 12.00 uur Picknick
- 13.00 uur Vertrek naar het graf van koning David.
- 13.30 uur We groeten koning David
- 14.30 uur We kijken over de stad heen
- 15.00 uur Eerste kennismaking met Jeruzalem
- 18.00 uur Jezus weent over de stad (bezinningsmoment – gevolgd door eucharistie)
- 19.00 uur Avondmaal
- 20.00 uur Avondprogramma

Zondag 13 september 2015

- 7.00 uur De morgenstond heeft goud in de mond!
- 7.30 uur Ontbijt
- 8.30 uur Via de Joodse begraafplaats gaan we naar de leeuwenpoort.
- 9.00 uur In de voetsporen van Jezus
Via de 'Via Dolorosa' gaan we naar de Heilig Grafkerk.
Ondertussen klagen we mee met de Joden aan de muur en met de moslims
vertoeven we op de verste plek van Mekka, de Al aksa moskee.
Tussendoor lunchen we bij de Maronieten.
- 15.00 uur Vrije tijd
- 18.00 uur Verzamelen aan Jaffa Gate. We stappen richting uitgaansbuurt.
Iedereen krijgt zakgeld om uit te gaan eten.
- 22.00 uur Verzamelen in de 'New City' en vandaar met de bus terug naar Maison d'
Abraham

Maandag 14 september 2015

- 7.00 uur Opstaan
- 7.30 uur Ontbijt
- 8.30 uur Vertrek naar Betlehem
- 9.00 uur Bezoek aan de geboortekerk
- 10.00 uur Bezinningsmoment in de Melkkerk
- 12.00 uur Middagmaal bij Abuna Jacob
- 14.00 uur Gesprek met jongeren (christenen en moslims van de universiteit van
Betlehem) uit de bezette gebieden
- 16.00 uur Bezoek aan een vluchtelingenkamp
- 18.00 uur Terug naar Maison d' Abraham
- 18.30 uur Avondmaal
- 19.30 uur Gesprek met Joodse jongeren in Givaat Habiba

Dinsdag 15 september 2015

- 7.00 uur Opstaan
- 7.30 uur Ontbijt
- 8.00 uur Vertrek naar Wadi Quelt
- 9.00 uur Staptocht door de woestijn
- 11.30 uur Aankomst in de Sint George abdij
- 12.00 uur Picknick
- 12.30 uur Zand erover
- 13.30 uur Vertrek naar Dode Zee
- 14.00 uur Qalya Beach – Blijven drijven!
Kamelentocht
- 16.30 uur Jeruzalem lonkt
- 17.30 uur Even opfrissen
- 18.30 uur Avondmaal
- 19.30 uur Afscheidsavond – leuke activiteit

Woensdag 16 september 2015

- 7.00 uur Opstaan
- 7.30 uur Ontbijt
- 8.30 uur Laden bus
- 9.00 uur Vertrek naar Abu Gosh
- 10.00 uur Wie zijn de Emmaüsgangers? (bezinningsmoment – slot)
- 11.45 uur Middagmaal in Abu Gosh
- 12.30 uur Vertrek naar luchthaven
- 13.00 uur Start inchecken
- 15.55 uur Vlucht Tel Aviv – Brussel
- 19.45 uur Landen op de luchthaven van Brussel
- 20.15 uur Afscheid