

BEGELEIDERS ALS ZINGEVERS



Als begeleider van kinderen en jongeren ben je ook zingever

Als begeleider van kinderen en jongeren kan je ook zingever zijn. Een duur woord en een rol die we misschien wel graag aan anderen overlaten? Nochtans, geregeld zijn er momenten waarop we een voorbeeld zijn voor anderen, zinnige momenten die wat we doen zin geven en anderen helpen om verder te gaan. Dat gebeurt zeker niet enkel tijdens een bezinning of een viering, het kan ook tijdens een activiteit of op een kamp.

Misschien zijn die eerste wel de momenten bij uitstek, maar ze moeten daarom zeker niet enkel het terrein zijn van de proost of die enkelen die het dan telkens 'maar weer moeten doen'. Niet alleen religieus geïnspireerde figuren zijn zingever, maar ook anderen kunnen op een zingevingsmoment eens naar buiten treden. Zij die goed zijn in spel, op sociaal vlak, op muzikaal vlak, ... het doorgeven van de boodschap is belangrijk! In die zin kan/mag iedereen leren om zingever te zijn, te worden.

Werkvormen

Spreken, zeggen en doen

Vorm	Gesprek
Materiaal	Geen
Duur	1 uur
Aantal	Max 12-15 deelnemers

VERLOOP

We zetten enkele ideeën op een rij om in gesprek te komen rond dit thema. Het is een bonte opsomming geworden die je groep op weg mag helpen om eens door te 'bomen'. Zorg dus voor een gezellige plek waar rust en vertrouwen is.

Vijf vragen op een rij:

- Naar wie keek jij op?
- Van wie heb jij iets onthouden?
- Welke waarden wil jij doorgeven als leider, als cursusbegeleider?
- Hoe kijk jij naar waarden in de maatschappij?
- Hoe breng je waarden, een boodschap aan bij de leden van je groep en hoe maak je duidelijk dat het niet zomaar een spelletje is?

Intergenerationele dynamiek:

Nodig drie mensen uit en laat ze iets vertellen over hun leven.

Luisteren naar verhalen en het moet niet noodzakelijk de pastoor zijn.

Iemand uitnodigen voor een getuigenis.

Bijvoorbeeld : de 'moderne' missionarissen.

Jonge studenten die gaan studeren in Afrika, ...

Jonge mensen die hun studies onderbreken of een vakantie doorbrengen in Afrika, Zuid-Amerika, ... om een taal te leren of om te werken, zich gaan inzetten voor.

Een jeugdbeweging die activiteiten gaat geven in het buitenland. Vb. Roemenië.

Iemand die als jongere de Tweede Wereldoorlog meemaakte.

Spreken vanuit een gezamenlijk engagement onder het motto "Schenk met je leidingsgroep 'gratis' je tijd weg!" Door bijvoorbeeld: Een bezoek te brengen aan/activiteit te organiseren voor bejaarden in het rusthuis.

Je te engageren voor 11.11.11., Broederlijk Delen, de Wereldwinkel, projecten voor personen met een handicap, huiswerkbegeleiding van (anderstalige) kinderen, medewerking met humanitaire organisaties, medewerking aan projecten van 'Begeleid Wonen', sociaal werk bij bejaarden, medewerking aan projecten voor minderjarige vluchtelingen, de voedselbank, ... Dit kan gaan van brieven bedelen bus aan bus, over fondsenwerving, over animatie tot ... wat jullie zelf willen en bepalen.

Stellingenspel met voorwerpen

Vorm	Stellingenspel
Materiaal	Kaarten met symbolen en stellingen
Duur	1 uur
Aantal	10 en meer deelnemers

Verloop

We linken aan elke prent een stelling. Leg alle prenten op tafel en laat de deelnemers een prent kiezen. Lees de stelling op de ommezijde van de prent en bespreek die. Maak het bespreekbaar in je eigen groep.

Alle prenten en stellingen voor deze methodiek vind je in **bijlage 1**.

Leiding stelt zich – wordt aangesteld

Vorm	Bezinning
Materiaal	Wenskaarten, schaar en balpen
Duur	30-40 min
Aantal	Onbeperkt

VERLOOP

Vooraf enkele suggesties

Doe het nooit alleen

Zoek teksten

Zoek een symbool

Een werkgroepje vormen om samen iets uit te werken.

Een leidersaanstelling : Een speciaal moment

Op het einde van augustus kan je (hopelijk) blij terugblikken op een geslaagd kamp. Het raderwerk van de jeugdbeweging kan eventjes stilvallen, hoewel ... De start van een nieuw werkjaar vraagt heel wat energie. Jullie moeten met de groep leden werven, promotie voeren, het lokaal misschien wat opknappen, een jaarplanning opstellen, ... Er wordt ook aan de leidingsgroep gesleuteld. Jullie zoeken uit hoe het geheel best weer in mekaar wordt gezet, want er komen enkele nieuwe tandwieltjes bij in het raderwerk. De eventueel nieuwe leid(st)ers zijn onmisbaar om de boel draaiende te houden. Haal er één tandwiel van tussenuit en een deel van de "machine" zal volledig stilvallen.

De aanstelling van de leidingsgroep laat je best niet ongemerkt voorbijgaan. Ook leid(st)ers die reeds enkele jaren meedraaien, zijn elk jaar opnieuw "nieuwe" leiding, jongeren die opnieuw een engagement willen opnemen, zich volledig willen geven voor. Daarom reiken we hier enkele ideeën aan om het raderwerk aan het begin van het jaar een vliegende start te geven en om ervoor te zorgen dat alles gesmeerd loopt. De teksten en ideeën kan je gebruiken in de startviering, tijdens een bezinning, op het startmoment of gewoon als inspiratie voor je (weer) aan de slag gaat.

Even stilstaan

*Gisteren was je nog lid, gewoon lid.
Of misschien toch niet zo gewoon. "Men" zag iets in jou.
Iemand sprak je aan omdat een hele groep in jou geloofde.
Iemand vroeg je: "Wil je leid(st)er worden?"*

*Vandaag ben je leid(st)er.
Gewoon maar leid(st)er? Nee, zeker niet!*

